

## JBGG Bijbelrooster - 25 augustus-31 augustus: Ik geloof in de Heilige Geest

25 augustus: De Heilige Geest

Lezen: Romeinen 8:1-17

Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus gaat over de Heilige Geest. Er is maar één vraag over de Heilige Geest in de catechismus. Over deze vraag, en het antwoord, gaat het deze week. Er worden prachtige dingen gezegd over de Heilige Geest. Eén vraag, is dat niet weinig? Nee, want heel de catechismus gaat over Zijn werk, maar hier vind je de samenvatting.

De Catechismus gaat over de vraag: 'Wat is jouw troost in leven en sterven?' Nu stelt de catechismus de vraag: 'Wat geloof je van de Heilige Geest?' Dat heeft alles met diezelfde troost te maken. De Heilige Geest is een Persoon. Dat kun je niet beredeneren. Maar Hij is er en Hij werkt. Van eeuw tot eeuw leidde Hij Gods kinderen. Hij nam de hand van de bijbelschrijvers in de Zijne. Hij bracht de woorden van God in harten.

In de tweede plaats is Hij aan de gelovigen gegeven. Paulus schrijft: 'Want zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen Gods.' De Heilige Geest brengt een zondaar en Christus met elkaar in verbinding. Hij werkt het geloof: 'De Geest is het Die levend maakt.' De Geest werkt het geloof in het hart en Hij gaat wonen in het hart. Geloof jij, zoals de catechismus zegt, dat de Heilige Geest ook jou gegeven is en altijd bij je zal blijven?

26 augustus: Die Heere is en levend maakt

Lezen: Genesis 1:1-5

Al in het tweede vers van de Bijbel wordt de Heilige Geest genoemd: 'En de Geest Gods zweefde op de wateren' (Genesis 1:2). Vooral in het Nieuwe Testament lees je veel over de Geest. Maar heel de Bijbel laat duidelijk zien dat de Heilige Geest samen met de Vader en de Zoon God is.

De Heilige Geest is God en heeft dezelfde eigenschappen als de Vader en de Zoon. Hij is almachtig; Hij maakt levend wat dood was! Hij is ook alwetend; denk maar aan de geschiedenis van Ananias en Saffira. Petrus zegt tegen Ananias: 'Waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zoudt' (Handelingen 5:3). De Geest is ook barmhartig, genadig en goedertieren.

De geloofsbelijdenis van Nicea zegt over de Heilige Geest: '...die Heere is en levend maakt, (...) Die gesproken heeft door de Profeten.' De nadruk ligt op het scheppende werk van de Heilige Geest. Vanaf de schepping was Hij daar. Door de Geest van de Heere is de aarde en de hemel gemaakt. Hij heeft ook gesproken door de profeten. Je mag die lijn doortrekken. De Heilige Geest heeft de Bijbel geïnspireerd. Door het werk van de Heilige Geest heb jij elke dag de mogelijkheid de Bijbel te lezen en wil Hij ook jouw hart door Woord en Geest levend maken en tot je spreken. Zo is Hij ook de Geest van de herschepping.

27 augustus: Hij woont in mensen

Lezen: 1 Korinthe 3

'God is een Geest.' Dat zegt de Heere Jezus tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Ook God de Vader en de Zoon zijn geest. Toch wordt de Heilige Geest in het bijzonder de Geest van God genoemd. Hij gaat namelijk van de Vader en de Zoon uit. Dat lees je in de Bijbel. Hij is niet zomaar een kracht of een macht. Nee, Hij is God en heeft goddelijke eigenschappen, zoals je gisteren las. Toch wordt Hij de Heilige Geest genoemd, omdat Hij van de Vader en de Zoon uitgaat en specifiek werk verricht. Als Gods Heilige Geest woont Hij in onheilige zondaren. Onbegrijpelijk: God in ons.

Dat kan alleen door genade. Paulus zegt zelfs tegen de gelovigen in Korinthe: 'Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en de Geest Gods in ulieden woont?'

God maakt door Zijn Geest woning in mensen. Na de zondeval is geen mens uit zichzelf een tempel van de Heilige Geest. Integendeel. Er is niets heiligs in een mens. Ons hart lijkt eerder op de vuilste bouwval die je maar kunt bedenken. En juist daar wil de Heilige Geest komen wonen. Waar Hij komt wonen, verandert alles. De Heilige Geest gaat aan het werk. In Zijn licht ga je zien dat je vuil en zondig bent. Je hebt straf van God verdient. Hij maakt je ook hongerig naar de gerechtigheid van Christus en leidt met liefde tot de Zaligmaker. Hij doet je bidden om genade. Ken jij het gebed om die Geest: 'Kom, Schepper, Geest'?

28 augustus: Ook mij gegeven

Lezen: 2 Korinthe 1:12-22

De Heilige Geest is aan de kerk gegeven. De kerk is de werkplaats van de Geest. Maar deze wetenschap is niet genoeg. De Heilige Geest wordt vaak vergeleken met water. Op de pinksterdag is de Heilige Geest aan de kerk gegeven. Het was een brede rivier. Die rivier is er nog steeds, maar het is nodig dat een beekje van de rivier jouw ziel bereikt. Het gaat erom of de Heilige Geest ook jou gegeven is. Dat gebeurt in de wedergeboorte. Gods Geest maakt een geestelijk dode levend en het wonder is dat Hij vanaf dat moment gegeven is.

Het is een vraag van levensbelang of de Heilige Geest in je woont. Door wie of wat laat jij je leven leiden? 'Zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die Zijn kinderen Gods.' Hij is uitgezonden door de Vader en de Zoon en Hij wordt de gelovigen gegeven. Hij leidt en onderwijst hen. Daarin gaat Hij met ieder een eigen weg. Hij spreekt tot elk mens persoonlijk. Hij spreekt een taal die bij je past.

Wat ben je gelukkig als Gods Geest je leidt. Hij is als een onderwijzer. Hij neemt je op Zijn school en je leert van Hem wie de Heere is. Zo woont de Heilige Geest in de kerk, maar ook in de harten van elk kind van de Heere persoonlijk. De Heilige Geest is ook een onderpand; de waarborg dat de kinderen van God als een zegel gegeven is. De Geest getuigt in hun harten van de waarheid van hun deel aan Christus Jezus.

29 augustus: Een geest met Christus

Lezen: 1 Korinthe 6:12-20

In de gemeente van Korinthe waren grote misstanden. Paulus schrijft een brief waarin hij erop ingaat. Er komt zelfs hoererij voor. Paulus wijst erop dat de lichamen van de gelovigen leden van Christus zijn. Dan kan het toch niet zo zijn dat de leden worden als die van een hoer. Want wie een hoer aanhangt, is één vlees met haar. Hierop maakt Paulus een tegenstelling: 'Maar die den Heere aanhangt, is één geest met Hem.' De gelovigen moeten weten dat ze duur gekocht zijn (vers 19). Christus heeft hen gekocht met Zijn kostbaar bloed, dat voor de zonde gevloeid heeft. Op heel de wereld is niets kostbaarder dan dat.

Het is de Heilige Geest Die de verbinding legt tussen Christus en een mens. Hij zorgt voor de toepassing van Christus' verdiensten. De Heere Jezus kwam naar deze aarde om verzoening te brengen. In Johannes 3 kun je lezen hoe Jezus aan Nicodemus uitlegt waarom Hij in de wereld moest komen. Hij kwam om te behouden! Hij kwam om zondaren te redden. Hij moest lijden om de straf, die ons de vrede aanbrengt, te dragen. Door Zijn lijden en sterven heeft Jezus de zaligheid voor de Zijnen verdient. Hier alleen kennis van te nemen is niet genoeg. Je hebt wedergeboorte nodig. En dat is het werk van Gods Geest. Als Hij je van dood levend maakt, ben je vanaf dat

moment niet meer geënt op de dode levensboom van Adam, maar in de ware Wijnstok Jezus Christus. Je bent dan één geest met Hem.

30 augustus: De Trooster

Lezen: Johannes 15:18-27

In het evangelie van Johannes staan heel veel gesprekken die de Heere Jezus met Zijn discipelen heeft gevoerd. Je vindt ze niet in de andere evangeliën. Johannes beschrijft vanaf hoofdstuk 13 de gebeurtenissen en gesprekken tijdens de paasmaaltijd. Jezus spreekt ook met Zijn discipelen over de komst van de Heilige Geest. Hij zal tot hen worden gezonden. Jezus noemt de Geest de 'Trooster'.

Met Pinksteren is de Heilige Geest in ruime mate uitgestort. De Trooster is gekomen. Gods kinderen hebben ook troost nodig. Jij misschien ook wel. Troost heb je nodig als je verdriet hebt over je zonde. Troost heb je nodig als je je niet meer thuisvoelt in de wereld. Troost heb je nodig als je God mist. Troost betekent niet alleen opbeuren in verdriet. Het gaat om meer dan dat. Troost betekent ook houvast, gebed, leren, onderwijzen, vriendelijk toespreken, steunen. Dat hebben Gods kinderen altijd nodig. 'Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht.' De Heilige Geest troost, omdat Hij in het hart van Jezus getuigt. Hij spreekt geen dingen uit Zichzelf, maar Hij doet arme zondaren zien op de Zaligmaker, in Wiens wonden troost te vinden is voor troostelozen. Dan is de Heilige Geest een evangelist, want Hij brengt een blijde boodschap!

31 augustus: Eeuwige Geest

Lezen: Johannes 14:15-26

De tekst die boven dit dagboekstukje staat, lijkt veel op de tekst van gisteren. Beide teksten komen uit het lange afscheidsgesprek van Jezus met Zijn discipelen in de nacht waarin Hij verraden werd. Hij spreekt over de Trooster. De Heere Jezus moet lijden en sterven en als Zijn werk klaar is. Dan zal Hij terugkeren naar Zijn Vader in de hemel. Dat is ook gebeurd. Maar Hij heeft ook gezegd: 'En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.' Hij is in de hemel, maar naar Zijn Godheid, majesteit, genade én Geest (!) wijkt Hij nooit meer van Zijn kerk.

Waar de Heere Zijn werk begonnen is, daar zal Hij het ook afmaken. Dat is genade, want Gods kinderen bedroeven zo vaak de Geest. Ze blussen de Geest uit. Soms wijkt de Geest voor een tijd, zoals bij Simson. Dat leert hen bidden: 'Neem Uw Heilige Geest niet van mij' (Psalm 51:13). Maar Hij leidt het leven en neemt de Zijnen bij de hand, door de dood heen. Wat ben je gelukkig als deze Geest ook in jouw hart woont en werkt.

Maak aan het einde van deze week voor jezelf de balans eens op. Wat geloof jij van de Heilige Geest? Geloof je dat Hij bestaat? Geloof je dat Hij almachtig is en overal doorheen kan breken? Of mag je door genade al les krijgen op de school van de Heilige Geest? Dan mag je zeggen: Hij is ook mij gegeven! Hij troost mij en leidt mij tot in eeuwigheid.