

Bijbelrooster LCJ september 2019

Weekthema: Wat zegt de naam van Jezus Christus jou?

Dinsdag 10 september

Gods naam – oordeel / Zijn naam misbruiken

Lezen: Leviticus 24: 10-16

‘Oog om oog, tand om tand’ is een regel die voor ons gevoel toch niet past in de wetten van Mozes? Toch staat hij erin, met zoveel woorden wel drie keer. Wie een ander doodt, dan wel van een lichaamsdeel berooft, verspeelt het recht op leven of datzelfde lichaamsdeel. Opmerkelijk dat de aanleiding een geval van godslastering is. Een godslasteraar moet ook gedood. Ja, want een aanval op Gods naam is een aanslag op Zijn wezen. Trouwens ook op de basis van Israëls volksbestaan. Alles wat Israël is, is het door de naam van God. Die rechtsregel van oog om oog en tand om tand heeft een dubbele functie. In de eerste plaats geeft die de grote waarde aan, die het leven en elk lichaamsdeel voor de Heere heeft. In de tweede plaats houdt die regel de vergelding binnen de perken. Een mens is immers zomaar geneigd voor één oog er twee te nemen. De Heere Jezus is op beschuldiging van godslastering ter dood veroordeeld. Hij stierf in onze plaats. Zouden wij het uit dankbaarheid dan niet omdraaien? Wie zelf het leven heeft, zal ook dat van een ander willen beschermen en zorg kennen om elk lichaamsdeel van zijn naaste.

Woensdag 11 september 2019

Gods naam – schuld / Zijn naam verdedigen?

Lezen: Leviticus 5: 1-6

Van het viertal zonden dat hier speciaal opgenoemd wordt, kunnen wij niet altijd zeggen dat ze opzettelijk gebeuren. Het gaat in ieder geval om zonden waarbij men betrokken raakt door de omgang met anderen in de maatschappij. Men kan in aanraking komen met een kadaver of een mens die naar de wet onrein is en daardoor zelf onrein worden. Men kan in de hitte van een conflict onbedacht een eed uitspreken, die men later niet kan verantwoorden. En bij de situatie die in vers 1 geschetst wordt, moeten we denken aan een officiële oproep om getuige te zijn van een diefstal of iets dergelijks. Daarbij wordt dan een vloek uitgesproken over degene die de misdadiger willens en wetens niet aangeeft. Hierachter schuilt de gedachte dat iemand die getuige is van een zonde en zelf geen actie onderneemt, mede schuldig is. Op die manier kunnen wij vandaag ook gemakkelijk bij zonde betrokken raken. Jij kunt maar zo op straat getuige zijn van diefstal of misbruik van Gods naam. De zonden van de mensen om ons heen gaan ook ons aan. Wij moeten niet alleen over de zonden van anderen praten, maar er ook tegen strijden door die

steeds te delen met Christus. Wanneer jouw klasgenoot of collega zondigt, gaat dat ook jou aan.

Donderdag 12 september

Gods naam – betrouwbaar / Zijn naam belijden

Lezen: Jesaja 45: 15-25

In het gelezen gedeelte worden we verplaatst naar het tijdstip waarin het optreden van Kores voltooid en Israël uit Babel verlost is. De heidense volken worden nu door de Heere opgeroepen om samen te komen, met elkaar te overleggen en uit te spreken wie nou werkelijk een rechtvaardige en verlossende God is. Eén van hun afgoden, die ze meezeulden, aanbaden, maar die niets deden? Of Israëls God, de HEERE? De HEERE geeft Zelf het antwoord al, wetend dat ze tot geen andere conclusie kunnen komen: ‘Ben Ik het niet? Buiten Mij is er geen rechtvaardige God, een Heiland, een Verlosser.’ Maar waarom zou je het dan nog bij iemand anders zoeken? ‘Wend u tot Mij, word behouden, alle einden van de aarde.’ Geweldige boodschap! God wil Israël verlossen, maar Hij wil ook de heidenen, verspreid over heel de aarde, behouden. Hij bekrachtigt dit zelfs met een eed. En Hij ziet ze ook al tot Zich komen, hun knieën voor Hem buigend en met hun tong Hem trouw zwerend. Helaas, er Zijn er ook die zich tegen Hem keren. Ze zetten zichzelf buiten het heil. ‘Wend u tot Mij...’ Is dit ook niet de uitnodiging van Christus, Die eens zei: ‘Komt allen tot Mij, vermoeiden en belasten?’ Kwam jij al bij Hem?

Vrijdag 13 september

Gods naam – bescherming / Zijn naam tot bescherming

Lezen: Spreuken 18: 6-10

In een oosterse stad is de toren het veiligste deel van het geheel. Zo wil de Heere voor Zijn volk zijn: een sterke toren, oftewel een veilig heenkomen. Wij hebben immers iemand nodig waar we terecht kunnen. Gods naam biedt die plek, een plek waar je veilig bent. Door welke ‘vijand’ je ook wordt aangevallen, hoe fel de verleiding van satan ook kan zijn, bij God is een veilig heenkomen. Je bent veilig in die ‘sterke toren’. De Heere beschermt zijn kinderen en staat voor hen in. Hoe kan dat? Dat kan omdat er Eén geweest is Die geen veiligheid en bescherming heeft gevonden in het ‘dodelijkst tijdsgewricht’, toen hij hing aan het kruis. Hij werd zelfs door Zijn Vader in dat uur verlaten. Hij riep het uit: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” Het is om Hem alleen dat Gods volk nooit meer door God verlaten zal worden. Mag jij zo schuilen in Zijn ‘veilig toren’? Dat wil God om Christus wil zijn, ook voor jou! De maker van psalm 46 juichte het uit: “God is een toevlucht voor de Zijnen; hun kracht als ze in droefheid kwijnen. Ze

werden steeds Zijn hulp gewaar; in benauwdheid en gevaar. Luther zong het ook: 'Een vaste burcht is onze God; een toevlucht voor de Zijnen'. Is God dat ook al voor jou? Een Schuilplaats voor nu en altijd?

Zaterdag 14 september

Gods naam – behoud / Zijn naam tot behoud

Lezen: Joël 2: 28-32

Joël profeteerde al van de komst van de Heilige Geest. Op de Pinksterdag in Jeruzalem heeft Petrus nadrukkelijk naar deze woorden van Joël terugverwezen en gezegd: wat vandaag aan de orde is, heeft Joël al voorzien en verkondigd. God giet door Zijn Zoon de Heilige Geest uit op alle vlees. Die Geest wekt dode mensen tot leven. En iedereen wordt er bij betrokken: jongens, meisjes, mannen en vrouwen, slaven en slavinnen. Zij gaan elk op hun wijze vertellen van de grote daden van God in Christus. De een profeterend, de ander dromen dromend, maar ieder gedreven door en vervuld met de Geest van Pinksteren. O ja, er is ook een andere kant aan de komst van die Geest. De laatste dagen gaan dan in, dagen die al feller getekend worden door het naderend gericht. Bloed, vuur en rookdamp zijn de signalen van Christus' komst. De geweld- en oorlogsdampen verduisteren de lichtdragers aan de hemel. De wereld wordt, lezen we in Openbaring 6, een brandend huis. Is daar nog ontsnapping mogelijk? Ja! Want ieder die een appel doet op de Naam van de HEERE, wordt behouden!

Zondag 15 september

Gods naam – je hart / Zijn naam in je hart

Lezen: Lukas 6: 43-45

We kunnen ons van buiten nog altijd anders voordoen dan wie we van binnen zijn, ook in het leven met God. Met een beetje uiterlijke vroomheid kun je bij anderen gemakkelijk de schijn wekken dat het wel in orde is. Daarom is het van belang te beseffen dat het van binnenuit moet komen en we zo Jezus na leven in ons hart. De Heere Jezus gebruikt het beeld van de boom, die óf goede óf slechte vruchten draagt. En aan de vruchten herken je de boom. Het is duidelijk wat Jezus wil zeggen: er zijn maar twee soorten bomen: goede of slechte. Zo zijn er in feite ook maar twee soorten mensen. De Heere gaat hier niet in op de vraag hoe het mogelijk is dat er goede mensen zijn. Dat maakt Hij elders duidelijk door te spreken over de noodzaak van wedergeboorte en bekering. Een zaak van innerlijke vernieuwing door de Heilige Geest. Is die er bij jou gekomen? Dat moet blijken uit de vruchten. Ze zijn er in ons eigen ogen misschien weinig en rijpen maar langzaam, maar ze zullen er zijn. 'Want het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof heeft leren kennen, geen goede vruchten zou uitdragen van dankbaarheid.

Maandag 16 september

Gods naam – loven / Zijn naam loven

Lezen: Psalm 150

Tien keer klinkt in dit lied: Looft God. Het is één permanente oproep en uitnodiging om alle muziekinstrumenten te gebruiken om de HEERE te loven. Mocht de dichter een instrument hebben overgeslagen, dan is het laatste, het hoogste en het rijkste: alles wat adem heeft, love de HEERE. Niemand kan eronder uit. Ademen doen we zolang we leven, maar dat betekent ook dat het je niet vrijstaat te leven zoals je wil. Jouw leven moet loven zijn, want loven is een wijze van leven, geestelijk leven. Loven is een ernstige zaak. Wie hier dat loven niet leert zal het in de hemel niet kunnen uithouden. Doe jij mee met dit koor, met jouw instrument, de vox humana, de menselijke stem? Van Wie kun je dat leren? Van de Heere Jezus Christus, Die de bange nacht van de verlating tegemoet ging en met Zijn discipelen de lofzang heeft gezongen. Wie dat van Hem leert en er hier mee begint, zal dat tot in eeuwigheid mogen doen. Halleluja!